

# Dromen, Durven en Doen

Storytelling



Om jullie mee te nemen in mijn persoonlijke verhaal wil ik mij graag eerst aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jeffrey Kater en ik ben geboren op **15 mei 1970** in Amsterdam. Deze dag viel op de 3de vrijdag van de maand en was de 135ste dag van het jaar en mijn sterrenbeeld is Stier. In de Chinese astrologie valt deze dag in het jaar van de Metaal Hond **De Metaal Hond staat voor: de meest koppige van de Honden, maar ook erg behulpzaam en een doorzetter met ambities**. De zon kwam op om 5:47 uur en ging onder om 21:26 uur. De maan was voor 66% zichtbaar. Op deze dag had Nederland een bevolking van ongeveer 13.017.107 inwoners, waarvan 50,09% vrouwen. In de week van 15 mei 1970 stond **Simon & Garfunkel** op nummer 1 in de top 40 met **El condor pasa (If I could)!**. Ik ben opgegroeid in Amsterdam in een warm en liefdevol gezin bestaande uit mijn vader Dick, moeder Corrie en mijn 9 jaar oudere zus Jacqueline (tweede moeder). Mijn ouders waren zelfstandig ondernemers en hadden een eigen slagerij in de 1ste Helmerstraat 331, waarbij hard werken onderdeel uit maakte van het dagelijkse leven. Ondanks twee hardwerkende ouders hebben mijn zus en ik een mooie jeugd gehad, waarbij het ons aan niets ontbrak. Het slagersvak was niet iets waarin ik mijn toekomst zag, maar wat ik wel precies wilde wist ik op die leeftijd nog niet, dus maakte ik een schoolkeuze waarin alles nog open lag en ging naar de Havo. Ik kwam er daar al snel achter dat dit voor mij geen goede keuze was en ben toen overgestapt naar de LTS, omdat ik graag met mijn handen wilde werken. Op de LTS heb ik motorvoertuigentechniek gedaan en metaalbewerking. Dit resulteerde in 1989 in twee LTS diploma's met twee technische vakken. Kort na het behalen van mijn diploma's kreeg ik een uitnodigingsbrief van het ministerie van defensie en werd ik opgeroepen om mij te melden om mijn dienstplicht te vervullen aan de kromhoutkazerne in Utrecht (technische troepen). Ik sportte in die periode veel en deed veel aan hardlopen en krachttinnen en was eigenlijk op zoek naar een andere uitdaging, dan mijn dienstitijd te volbrengen bij de technische troepen. Ik wilde meer uitdaging en avontuur en zag mijzelf niet in een werkplaats sleutelen aan dienstvoertuigen. Ik heb de telefoon gepakt en gebeld met het Markeursel in Amsterdam en heb daar aangegeven dat ik een uitnodiging had gekregen om mij te melden bij de kromhoutkazerne, maar dat mijn ambities elders lagen. Ik gaf aan dat ik graag gekeurd wilde worden voor de Mariniers. Na mijn telefoongesprek kreeg ik een uitnodiging om gekeurd te worden op het markeursel in Amsterdam. Een drie-daagse keuring bestaande uit veel psychologische gesprekken, lichamelijke en medische keuringen. Na drie dagen kreeg ik het verlossende woord "goedgekeurd". Zo trots als een pauw met mijn militaire kisten (om vast in te lopen) onder mijn arm ging ik naar huis. In deze periode begon voor mij het grote avontuur en heb ik na mijn dienstplicht van 14 maanden nog bijgetekend en is het Korps Mariniers 8 jaar onderdeel geweest van mijn leven.

---

Hierdoor heb ik diverse uitzendingen mee mogen maken Cambodja (Cambo 2), Bosnie (dynamic response) en Curacao, waardoor ik bijzondere levenservaringen heb opgedaan, die mij een rijker mens hebben gemaakt. Spreuken die mij zijn bij gebleven en die ik nog steeds gebruik zijn: "lees voor kip konijn", "één ding is zeker niets is zeker" en tot de dag van vandaag zo waar. Na 8 jaar heb ik de overstap kunnen maken naar Brandweer Almere, daar werd ik aangenomen zonder enige brandweervaring, maar door mijn achtergrond hadden zij en ik er alle vertrouwen in dat er een goede match was en dat is gebleken. Ik ben begonnen als brandwacht/duiker, brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, onderbrandmeester, brandmeester en daarna ploegchef. In 2010 na de regionalisering van de gemeentelijke Brandweer naar Brandweer Flevoland werd ik in een roerige periode met veel organisatie veranderingen, gevraagd om de rol van Postcommandant in te vullen in Almere buiten en kort daarop werd dit de functie van Teamleider voor heel Almere (2011). In deze andere rol en positie kwamen er andere uitdagingen op mijn pad, dit gold niet alleen voor de organisatieontwikkeling, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. In deze vooral hectische tijd ging ik naar de Brandweeracademie (IFV) om mijn papieren als Operationeel Manager en Ovd te halen, zodat ik zowel warm als koud over de juiste papieren en kwalificaties beschikte. Ik ben en blijf nog steeds bezig met het ontwikkelen van mijzelf. De opleiding "Talentmanger" is één van de opleidingen geweest die totaal anders was dan de reguliere opleidingen, deze opleiding gaf inzichten en handvatten om dingen te doen en te ervaren die buiten je comfort zone liggen.



Hierdoor ben ik nog meer gaan beseffen wat ik op dit moment het leukste vind om te doen en dat is het werken met mensen. Ik ben op zoek gegaan naar een volgende stap in mijn leven en volg nu een HBO studie Organisationspsychologie. Een mooie toepasselijke Quote blijft dan ook "dromen, durven en doen".

